

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

VERSAILLES TEGEN WHITE-HALL

DE oorlog begon in 1756. Het was een Europese oorlog die de alliantie van White-Hall, d.w.z. Engeland en Pruisen, opstelde tegen de alliantie van Versailles, d.w.z. Frankrijk en Oostenrijk. Deze laatste alliantie werd versterkt door de toetreding van Rusland. Op het eerste gezicht is de alliantie van Versailles dan ook de machtigste. En inderdaad, tijdens de eerste vijandelikheden haalde zij de overwinning.

1. — DE « GROENTJES »

OP 18 juni 1757 ontmoette Frederik II van Pruisen, die een bliksemoffensief had ingezet tegen Saksen en Bohemen, te Kollin het Oostenrijks leger, onder het bevel van maarschalk Daun. Deze laatste werd overrompeld en moest wijken toen kolonel de Thiennes, kommandant van het regiment dragonders de Ligne, samengesteld uit jonge Belgen, de toelating vroeg te chargeren. « Wat wil je eigenlijk met die Vlamingen? vroeg Daun woedend. Het zijn nog allemaal « groentjes »! » — « Ik wil je tonen dat die « groentjes » kunnen vechten als doorwinterde krijgers! » antwoordde de Thiennes vinnig. « Wel, chargeer dan! » En de Thiennes chargeerde. De Pruisen werden verslagen en moesten Silezië ontruimen.

2. — EEN NIEUWE STANDAARD

MARIA-THEREZIA viel haast in zwijm van vreugde toen zij het nieuws van deze overwinning vernam. Zij was haar Belgische onderdanen zó dankbaar, dat zij het regiment de Ligne een nieuwe standaard schonk, waarop zij eigenhandig met gouddraad het devies borduurde: « Qui s'y frotte s'y pique » (wie er aan raakt, wordt gestoken). Deze standaard kan men thans nog bewonderen in het wapenmuseum van Wenen. Later sneuvelde de Thiennes.

3. — KLOSTERSEVEN

EN intussen brandde en plunderde maarschalk de Richelieu Hannover. Hij ontmoette de Engelsen en diende hen een zware nederlaag toe te Klosterseven. De verslagen Britse legeraanvoerder was de hertog van Cumberland, zoon van George II. Hij werd door zijn vader koel onthaald. Inderdaad, de koning stelde hem met deze woorden voor aan zijn hof: « De zoon die me verraden en onteerd heeft! »

4. — ARME JOHN BYNG

WIJ moeten hieraan toevoegen dat de Britten een zware nederlaag hadden geleden op zee. De Franse admiraal La Galissonnière had hen, door Fort Mahon in te nemen, het eiland Minorca ontruikt. Volgens had hij admiraal John Byng, die het bevel voerde over de Britse vloot, op de vlucht gejaagd. De Engelsen waren er niet over te spreken, en eisten de dood van de arme John Byng. Deze laatste werd op het dek van zijn vlaggeschip gefusilleerd...

5. — ROSSBACH

DAARMEE was het dan ook afgelopen met de successen van de alliantie van Versailles. In november 1757 werd het Frans leger onder het bevel van maarschalk de Soubise, een vertrouweling van Madame de Pompadour, op het onverwachts aangevallen door Frederik II. Dat was in het dorp Rossbach, in Saksen. De oude Fritz manoeuvreerde zo knap dat hij heel het leger van Soubise verpletterde. 7.000 gevangenen maakte, 63 kanonnen en 27 vaandels buit maakte, terwijl hijzelf slechts 91 mannen verloor. In het kamp van de overwonnen Fransen vond hij een groot aantal papegaaien, parasols, een hele berg pruiken, kisten met poeder en parfumsflesjes... In december versloeg hij de Oostenrijkers te Leuthem.